



**MÅNADENS ADVOKAT** Lars Gombrii

## ”Det är svårt att trappa ned advokatverksamheten”

**Lars Gombrii i Västerås blev sekreterare i Mellersta avdelningens styrelse år 1975. Efter 35 år i obruten följd lämnade han posten vid avdelningens årsmöte i år. Men han sitter kvar som suppleant i avdelningsstyrelsen.**

**Vad har varit roligast att göra i styrelsen?**

–Det mesta. Roligast har naturligtvis varit att planera, utforma och genomföra våra egna aktiviteter. Framför allt studiedagarna i Tällberg, som har varit en lång tradition sedan de började 1967. Jag har också sysslat rätt mycket med årsmöten och allmänna möten. Det har varit väldigt stimulerande. Jag har fått komma med egna idéer och fått genomföra dem också. Vi har satsat på att ge den sociala verksamheten en stor plats. Det har gett mig förmånen till mycket kontakter med framför

allt kolleger, Advokatsamfundets presidier, framstående företrädare för rättsväsendet och många andra. Jag har fått ett stort nätverk. Samfundsarbetet har känts viktigt för mig och har varit både intressant och givande. Jag hoppas ha kunnat ge något tillbaka.

**Är det något särskilt arrangemang du kommer ihåg?**

– Vi har försökt variera kosten och förlagt avdelningens årsmöten och anknutna studiedagar till olika platser. Vi har till exempel haft ett herrgårdsprogram där vi besökt olika herrgårdar, och vi har varit till sjöss några gånger – men då har vi hållit själva årsmötet i land. Jag hade en idé en gång om att vi skulle åka till Luleå med tåg, med sovvagn, restaurangvagn och allt annat, och genomföra årsmötet samtidigt med Norra avdelningens möte. Men det blev för dyrt.

**Inträdesärendena har förstås tagit mycket tid?**

– Det har varit väldigt mycket jobb med dem. Jag hade stort stöd av mina egna sekreterare. På den tiden fanns inga datorer – man fick skriva brev till alla. Det blev en väsentlig lättnad när det hela datoriserades. Centraliseringen av ärendena till kansliet medförde sedan ytterligare lättnad.

**Varför har det blivit 35 år i avdelningsstyrelsen?**

– Det förstår jag faktiskt inte själv. Det fanns önskemål från tillträdande ordföranden att jag skulle kvarstå. Jag har känt mig uppskattad och har i samband med att jag avgick även fått många uppskattande brev från kolleger i avdelningen.

**Hur har arbetet i avdelningen förändrats?**

– Mest genom att tekniken har vunnit inträde i vår verksamhet. Ofta har vi numera styrelsesammanträden på telefon och per e-post. Och nu är uppdraget uppdelat på två poster. Det har inrättats en klubbmästartjänst. Klubbmästaren sköter arrangemang, medan sekreteraren sysslar med den vanliga löpande verksamheten, bokföring med mera. Tidigare har allting legat på mig.

**Vad ska du använda tiden till nu?**

– Jag sitter kvar i styrelsen som suppleant. Det tyckte man var bra, eftersom jag har viss erfarenhet och kanske kan bidra med ett och annat. Annars ska den tid som tidigare har gått åt till sekreteraruppdraget ingå i nedtrappningen av min verksamhet och omvandlas till fritid.

**Vilka fritidsintressen har du?**

– Jag är intresserad av sjöliv kring fritidshuset i norra Bohuslän och av musik. Vi hade till exempel i flera år en orkester, Advokatjazzen, under ledning av maestro, kollegan Anders Sjöstedt, som inslag i Tällbergsunderhållningen, där jag ibland deltog. Men jag fick sluta spela klarinett och golf efter en olycka för sex år sedan. Jag håller på mycket med konst och målar en hel del. Barnbarnen börjar krylla runt benen på mig också. Jag ägnar mig även åt matlagning och åt föreningsverksamhet en hel del. Jag har fullt upp.

**Är det svårt att trappa ned advokatverksamheten?**

– Det är svårt, men så länge jag känner mig frisk och huvudet hänger med är det roligt. Det är ett fantastiskt yrke.

MA